

inloophuis
Tiel



**ontmoeting
gesprek
informatie**



**Binnen
zonder
kloppen**

Dr. Schaepmanstraat 23 Tiel

Elke dag open!

Van 12.00 tot 15.00 uur.



Welkom

Iedereen heeft wel eens zin in een praatje, een ontmoeting met een ander. Gezellig kletsen over van alles en nog wat, vertellen over dingen die je meemaakt of praten over dingen die je tegenzitten.

In het Inloophuis is iedereen welkom voor gezelligheid, informatie of een goed gesprek. Je kunt rustig de krant lezen, een spelletje doen, wat je wilt. Het maakt niet uit hoe lang of hoe vaak je komt.

Het Inloophuis is een project van het Diaconaal Centrum Tiel waarin drie Tielse kerken samenwerken. Het is opgericht vanuit de overtuiging dat mensen mensen nodig hebben.



Activiteiten

- > Elke maandag en woensdag is er om 12.15 uur een warme maaltijd voor een zeer schappelijke prijs. (€ 4,-) ! Let op: In verband met de ruimte zijn we op deze dagen voor anderen pas vanaf 13.00 uur open!
- > Op zaterdag is er soep met tosti's.
- > Elke dinsdagmiddag worden er wenskaarten gemaakt.
- > Donderdagochtend ontspannen met Stoelyoga van 10.15 - 11.30 u. (€ 5,-)
- > Eens in de 14 dagen is er op vrijdagmiddag een kaartgroepje.
- > Eens in de 14 dagen op vrijdagmiddag 'Creatief!!' i.s.m. het Creatief Platform.
- > Op de 2e en 4e donderdag van de maand het 'Eet je mee - Diner' van 18.30 - 20.00 u. (€ 7,50)
- > Regelmatig zijn er extra activiteiten zoals een bingo- of spelletjesmiddag.
- > Er is een tafelvoetbalspel, een piano en er zijn sjoelbakken.



Organisatie

Het Inloophuis draait op de inzet van een groep vrijwillig(st)ers die gastheer of -vrouw zijn, die koken of andere ondersteuning bieden. Daarnaast zijn er twee parttime beroepskrachten werkzaam.

Waar is het?

Het Inloophuis vind je in Tiel tussen het treinstation en het centrum. Het is gevestigd in het 'Sociaal Plein Tiel', de voormalige Gereformeerde Kerk. Als we open zijn staat er een vlag die je naar binnen wenkt.



Stadslandgoed de Franciscushof

Stadslandgoed de Franciscushof is een biologische moestuin van zo'n 3500 m². Een groep vrijwilligers verzorgt de tuin. De oogst wordt gebruikt voor de maaltijden in het Inloophuis.

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur, woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Winterstop: van half december tot half januari is de tuin gesloten.



Kom ook eens langs op onze onze moestuin aan de J.D. van Leeuwenstraat. Meer informatie: facebookpagina "Stadslandgoed De Franciscushof".

Het adres van het Inloophuis is Dr. Schaeffermanstraat 23, 4001 CV Tiel
Tel. 0344-622733 (12.00 tot 15.00 uur)
Mobiel: 06 16060164
www.inloophuistiel.nl
info@inloophuistiel.nl



Het inloophuis...

- > Een goede buur in tijden dat het thuis stil is.
- > Voor een kopje koffie of thee, een praatje, even rust, een spelletje, een goed gesprek en informatie.
- > Voor elke leeftijd, cultuur, stemming en (on)geloof. Altijd een gastvrij welkom!

Steun ons

Wil je meehelpen? Kom dan eens langs om te praten over de verschillende mogelijkheden om je als vrijwilliger in te zetten.

Financieel is het Inloophuis afhankelijk van fondsen en giften. Om ons werk te steunen is een bijdrage op rekening NL50 TRIO 0338 6902 55 t.n.v.

Stichting Diaconaal Centrum Tiel zeer welkom.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.
Hartelijk bedankt!

